

Introductiekamp brugklas mavo/havo/vwo

Maandag 24 augustus, wat een ontzettend spannende dag was dat voor maximaal grote groep brugklassers M/H/V (207 leerlingen). Voor het eerst zelf naar een nieuwe school fietsen. Met achterop de fiets niet alleen een rugzak met een agenda en een etui, maar ook nog een slaapzak, een pyjama, tandpasta (en stiekem soms zelfs een knuffel). Een enkele fiets steigerde van het gewicht dat meegezeuld moest worden. Fijn dat de bagage op school ingeleverd kon worden, zodat deze niet helemaal meegenomen hoefde te worden naar de kampeerboerderij in Lieveelde.

Gelukkig was er voor de vakantie al kennis gemaakt met de nieuwe klas en met de mentor, dus daar was de spanning wel vanaf. Maar wat had die mentor allemaal in petto?

Eerst gewoon naar de klas, vertellen over de vakantie of over je school waar je op gezeten hebt. Dan aan de hand van een boekje op zoek naar de indeling van je agenda, je rooster, je schoolpasje, je kluisje, inloggen in de computer en nog zoveel meer.

En dan is het drie uur. Eindelijk gaat het kamp beginnen. Onder begeleiding van leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo op de fiets naar Lieveelde; naar recreatiebedrijf Beusink. Hier werden de leerlingen opgewacht door docenten en door nog meer leerlingen uit de bovenbouw Havo en Vwo. Een circuit van spellen in en rondom de boerderij en in het bos volgt. Afgewisseld met eten, drinken en weer spellen. Sommige leerlingen werden nat, heel veel leerlingen hebben indianenstrepes opgelopen en sommige leerlingen hadden moeite om uit een enorme menselijke knoop te komen. En hoe vind je in een steeds donkerder wordend bos je weg met alleen een zaklamp en wat stroken aluminiumfolie zo hier en daar. Zeker als blijkt dat een deel van het aluminiumfolie ineens met de stevige zuidelijke wind meegetrokken is. Ondertussen was het 'thuishonk' van de havo maar ook van de mavo groepen in een bioscoop veranderd (alleen de popcorn en chips ontbraken hier nog aan).

Maar dan wordt het echt donker en dan moeten, na nog even een lekker broodje met knakworst en wat drinken, de bedden opgezocht worden. Met als doel te gaan slapen! Tenminste dat was het doel van de begeleiding. Leerlingen dachten daar vreemd genoeg heel anders over. In menig slaapkamer is het nog tot laat / heel vroeg heel gezellig geweest.

Hoe gezellig het ook was, iedereen is op enig moment toch in slaapgevallen en werd na een korte of langere rustperiode ruw uit de slaap gewekt door leerlingen uit de bovenbouw of door een fanatieke leraar die meende al om half acht een beetje op een toeter te moeten blazen.

Na een wat tam ontbijt, en het leegruimen van de slaapkamers was het tijd voor sport. Een stevig potje slagbal doet wonderen tegen een wat sloom en slaperig gevoel. Na de lunch opnieuw op de fiets terug naar Winterswijk. En voor al die leerlingen die niet gedoucht hebben was er onderweg een heuse stortbui geregeld. Rond één uur waren alle leerlingen veilig terug op school en konden ze samen met hun bagage terug naar huis, heerlijk even een middagje niets!

Al toekijkend heb ik gezien wat een enorm effect dit kamp heeft op kinderen. Om 13.00 uur kwamen ze nog timide de school binnen. Het fietsen was ook nog spannend, maar bij de spellen en vooral 's avonds op de kamers is de grote metamorfose tot stand gekomen. 's Morgens zag ik vermoeide koppies, maar ik zag ook dat de klassen gevormd zijn de leerlingen en hun mentoren elkaar gevonden hebben. Maar ook het team van docenten en bovenbouwleerlingen weet nu precies wat ze aan elkaar hebben. Vermoeid maar voldaan zijn we allemaal weer in Winterswijk aangekomen. Klaar voor de rest van het schooljaar.



